

Nicaragua bulletin no. 11

Mei 2003

Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen, ouders, bestuur, directie, leerkrachten, sponsors en adoptiefouders om op de hoogte te blijven van de voortgang van onze schoolprojecten in Managua te Nicaragua.

Managua, 22 april 2003

Het is acht uur in de avond als we arriveren op de Internationale luchthaven van Nicaragua. Het klimaat omarmd ons als een warme, vochtige deken. De temperatuur is dan nog 38 graden. Voor onze 5 leerlingen een eerste kennismaking met de tropen en hun Spaanse gebrabbel klinkt aandoenlijk.

Donna Nelly, een indrukwekkende dame, Donna Yoja, Don Yissel en Bart van der Meulen, onze projectleider, verwelkomden ons op het vliegveld.



Bart van der Meulen

Een hernieuwde kennismaking

Geen revolutie dit keer. Geen militairen met het geweer in de aanslag. Een soepele bagageafhandeling en in een mum van tijd stonden we in de ontvangsthal. De bagage werd op het dak van het busje geladen en reden we naar de wijk Laureano Mairena. Even een korte kennismaking en de gastouders vertrokken met hun Nederlandse gasten naar huis. Bijna iedereen was gehuisvest rondom de "cancha", het sportveld. Op naar bed, doodmoe van de reis. Het huis van Sofia werd voor drie weken ons **Holland huis**.



Sofia en haar dochter Zaida

Blank, groot en blond.

De woensdag gebruiken we om bij te komen van de vermoeienissen, afspraken te maken met de diverse besturen en een rondwandeling te maken door de barrio en de aangrenzende "barrio de chabolas" (sloppenwijk) Francisco Aquilar. Langs, wat wij noemden, de stadsgracht maar niet meer was dan de openbare rioolverbinding met het meer van Managua. Onze leerlingen waren een bezienswaardigheid; blank, groot en blond. Menig Nicaraguaans hartje ging sneller kloppen bij deze aanblik. Op de cancha waren ze een ware attractie voor jong en oud.

Officiële ontvangst op het Colegio Maaswaal.

Opnieuw een warme en broeierige dag, 42 graden celsius en een luchtvochtigheid van 95 %. De regentijd is in aantocht. Om 10.00 uur worden we ontvangen op school door het schoolbestuur en de kinderen hadden voor deze gelegenheid dansjes ingestudeerd. Thijs stal de show door mee te gaan dansen met een van de leerlingen. Wij deelden balpennen uit en de ontvangst werd afgesloten met de gebruikelijke "pinata".



Het geblinddoekt kapot slaan van een disneyfiguur en dan komen daar allemaal snoepjes uit vallen. Na afloop waren er nog drankjes en hapjes.

's-Middags hebben we met de leerlingen de werkopdrachten besproken van de bouw, elektro en

de gezondheidszorg.

Namens de stichting Salto Adelante
Jan Hein Hoftijzer