

**Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen, ouders, bestuur, directie, leerkrachten, sponsors en adoptieouders om op de hoogte te blijven van de voortgang van onze schoolprojecten in barrio Laureano Mairena, Managua te Nicaragua.**

### Timo Eversen



### Terugkijkend op mijn tijd in Nicaragua

Hallo allemaal,

Ik ben nu weer een klein maandje terug in Nederland, een mooi moment om terug te kijken op mijn tijd in Nicaragua.

Als ik terug kijk op mijn tijd in Nicaragua dan verbaast het me hoeveel ik van het land ben gaan houden in de ruim drie maanden dat ik er was. In het begin was het allemaal even wennen, ik kwam midden in het Nicaraguaanse leven. De gebruiken waren totaal anders, niemand spreekt er Engels dus ik moest me redden met mijn Spaans dat in het begin nog niet zo goed was en ik viel als westerling ook enorm op. Na mate ik langer op de school werkte werd ik steeds meer opgenomen in de gemeenschap van de school en de wijk erom heen waar ik ook woonde. Mijn Spaans werd beter en ik begon me in het dagelijks leven steeds meer als een Nicaraguaan te gedragen. In de eerste paar weken (nu nog steeds een beetje) toen ik terug was in Nederland moest ik zelfs weer wennen aan mijn eigen land. Dat doet deze minor met je, je verandert van Nederlander in een wereldburger. Je ziet wat van de wereld wat je verandert en je voor altijd mee zal dragen. Zo heb ik armoede gezien, verschillende aspecten van Nicaragua die echt helemaal mis gingen en andere dingen die het daglicht niet konden verdragen. Daar staat tegenover dat ik zoveel aardige, warme mensen heb leren kennen die ondanks de armoede in het land toch enorm gastvrij zijn.



Aan het einde van mijn tijd in Nicaragua wilde ik eigenlijk helemaal niet terug. Voordat ik weg ging had ik nog wel een feestje gegeven en de laatste dag was er ook nog een feestje op de school voor mij. Na afscheid genomen te hebben van iedereen was het dan eindelijk tijd op te gaan. Het was leuk om iedereen in Nederland weer te zien maar ook moeilijk om Nicaragua te verlaten. Zodra ik de kans krijg ga ik er zeker weer een keer naar terug! Iedereen bedankt voor het lezen van mijn blog, ik heb het heel leuk gevonden dat zoveel mensen het lezen.

Groetjes,  
Timo

### Nicadag op het Mondial College, 30 juni

De Nicaragua-dag is inmiddels ook al weer ruim 2 maanden achter de rug en het nieuwe schooljaar is reeds begonnen.

De opbrengst van de 30 juni was op een haar na € 5000,-. Een pluim voor de leerlingen die dit met z'n allen hebben mogelijk gemaakt. Ook gaat onze dank uit naar de gymsectie die er een mooie dag van heeft gemaakt.

De inzet van de CJP gelden zorgden voor een afwisselend programma onder het motto "piepschuim breekt de tent af"







Daar om heen vonden de sport- en spelactiviteiten plaats en het weer was ons zeer ter wille. De warmte vroeg om veel watergebruik en daar hadden de leerlingen geen problemen mee.



De leerlingen vermaakten zich prima op de sportvelden. In de avond hebben oud studenten die in Nicaragua stage hebben gelopen en enkele HAN docenten Bart ontmoet.



Onze contactman uit Nicaragua, Bart van der Meulen, was in Nederland en was blij met een puntzakje friet. Dat kennen ze in Nicaragua niet. De temperatuur vond hij wel lekker hier.



Namens het bestuur ook dank aan de sponsor



Jan Hein Hoftijzer