

**Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen, ouders, bestuur, directie, leerkrachten, sponsors en adoptiefouders om op de hoogte te blijven van de voortgang van onze schoolprojecten in barrio Laureano Mairena, Managua te Nicaragua.**

### **Mieke en Marrit gearriveerd in Managua**

Op 11 april zijn M&M van Schiphol vertrokken naar hun stage plek in barrio Laureano Mairena. Ze vielen om diverse redenen volop in de prijzen. **Ten eerste** hadden ze al meteen een week vakantie. Het is "Semana Santa" de week voor Pasen en dat is in veel Spaanstalige landen de heilige week. Op **de tweede plaats** werden ze getraakteerd op enkele aardbevingen (6.1 op de schaal van Richter) en de daarbij behorende naschokken. Zondagnacht werd dat nog eens dunnetjes overgedaan en zaten ze, zoals M&M beschreven, met de buurt op straat in afwachting van.....

### **Nicaragua opgeschrikt door krachtige aardbeving**

Bewerkt door: redactie – 11/04/14, 02:32  
– bron: AP



© reuters. Patiënten van een ziekenhuis in Managua worden na de aardbeving geëvacueerd.

Nicaragua is opgeschrikt door een krachtige aardbeving met een kracht van 6.2 op de Schaal van Richter. Tientallen huizen raakten beschadigd, en zeker 23 mensen raakten gewond. Mensen renden in paniek de straat op

na de beving. In delen van het land is de elektriciteit uitgevallen.

Volgens regeringswoordvoester Rosario Murillo, de vrouw van de president, is de overheid is nog steeds bezig om contact te krijgen met afgelegen gebieden om te inventariseren hoe de situatie daar is. Van de gewonden moesten er drie worden behandeld in het ziekenhuis.

De beving had net voor de kust plaats, op zo'n 18 kilometer ten zuidoosten van de stad Larreynaga.

### **Mieke**

Vannacht toen ik bijna sliep werd ik ineens wakker gemaakt door een aardbeving. Ik spring uit bed om Marrit wakker te maken. We kleden ons aan en gaan in de deuropening zitten aan de straat waar de rest van de buurt ook zit. We wachten op de volgende schok.. welkom in Nicaragua!

### **Marrit**

Vannacht werd ik wakker gemaakt door [Mieke van Uum](#) met de woorden: 'aardbeving, opstaan!'. Natuurlijk slaap ik zelfs door een aardbeving(kje) heen...niets van gemerkt. Wel bijzonder om met de hele buurt in de deuropening te wachten op een nieuwe schok. Het schijnt normaal te zijn: een buurman lakte zijn nagels en een ander sproeide de tuin....

***Aan hun verhaal te merken zijn ze niet erg onder de indruk. De invloed van Bart (onze contactman) is al merkbaar. Zijn reactie naar M&M was: rustig blijven.***

### **Schade**

Het Colegio Maaswaal / Mondial heeft lichte schade opgelopen bij de laatste aardbeving en de daarbij behorende naschokken. Gelukkig kan de schade snel hersteld worden.

### **Mined cancela clases la próxima semana**



Gobierno ordena la suspensión de las clases de los centros educativos de Managua y León del 21 al 25 de abril.

Het **Ministerie van Onderwijs** in Nicaragua sluit voor de komende week 21 t/m 25 april alle scholen in de regio's Managua en Leon in verband met nog te verwachten aardbevingen. Dit werd medegedeeld door de vrouw van President Daniel Ortega.

### **Mieke en Marrit**

Zij hebben hierdoor gedwongen een extra week vakantie. De eerste week hadden ze al vakantie vanwege de heilige week voor Pasen en de dames hebben toen een bezoek gebracht aan Isla de Ometepe.



Marrit

### **Verslag van Marrit**

'Welkom in Nicaragua!' roept onze begeleider in Managua. 'Er is gister een aardbeving geweest dus het is iets anders dan Nederland' grapt hij erachteraan. Dat er echt een aardbeving is geweest beseft ik pas als s'avonds wordt gewekt met de woorden 'opstaan, aardbeving!'. Duf haast ik mij naar de deurpost (veiligste plek van het huis met dit soort dingen) en ga zitten. 'Bam!' een kleine aardschok maakt me wakker, er is dus echt iets aan de hand...

De hele buurt verzamelt zich buiten en alsof het niets is sproeid mijn buurman om 02.00 s'avonds zijn tuin. Een andere buurman lakt zijn nagels (waarom doe je dat als man? Denk je dan -'gevaar, snel nagellak pakken!?'-) en kinderen slapen op straat.

De nacht gaat voorbij en verdere schokken blijven uit.

De volgende dag loop ik naar de school waar ik werk en in het pleisterwerk zit een fikse scheur; aardbevingen, ik slaap er doorheen maar ze zijn er wel.

Omdat het paasvakantie is 'ontvluchten' we de drukte en schokken in Managua en reizen naar Ometepe (eiland in het meer van Nicaragua) om een vulkaam te beklimmen en te zwemmen.

De ferry die vaart doet denken aan de Waddeneilanden boten en ik grap 'nou jongens we gaan naar Ameland'. Een Nederlander vertelt me dat dit inderdaad een afgedankte Waddeneiland boot (Ameland) is. Mijn opmerking was zo gek nog niet...

Met mijn gebrekkig Spaans communiceer ik hierover met de kapitein die lacht en zegt: 'welkom in Nicaragua, het land waar we jullie spullen hergebruiken!'

Zo rood als een tomaat (verbranden is mijn 2e natuur) stap ik van de boot en kijk naar een adembenemend eiland en denk 'inderdaad: welkom in Nicaragua!'



Mieke

De dames hebben o.a. een 7 uur durende hike gemaakt door de vulkaan de Conception te beklimmen. Mieke zien we op het lavastrand, het is haar blijkbaar te heet onder de voeten, met op de achtergrond de vulkaan Conception. Ze kunnen de komende week zich ook nog bezig houden met de tweede vulkaan De Madras op Isla de Ometepe.

Het cijfer 25 bovenaan bij het begin geeft aan dat de stichting 25 jaar bestaat.

Namens het stichtingsbestuur  
Jan Hein Hoftijzer